

PREEKKRACHT Zondag 7 mei 2017

# Gedoopt in één Geest

## (1 Korintiërs 12:13)

*Dopen is altijd weer een bijzonder gebeuren. Het raakt ons in ons hart en geeft ons vreugde. Waar komt dat door? Hierdoor: Gó d geeft zichzelf zo helemaal aan ons in de doop. Hélemaal: als Vader, Zoon en heilige Geest. Nu we in de vijftigdagentijd op weg zijn naar Pinksteren, stellen we de vraag: wat betekent het om gedoopt te worden en te zijn in (de naam van) de heilige Geest?*

### Hoogtepunt

In de doop klopt het hart van het christelijk geloof. In de doopformule wordt de Geest als derde genoemd. Hangt de Geest er (in onze beleving) maar een beetje bij? Of neemt de doopformule ons juist mee naar het hoogtepunt? Daar is veel voor te zeggen want de heilige Geest is het hoogtepunt van Gods beloften. Zó, als de heilige Geest, wil God weer zelf aanwezig zijn in ons midden.

### Ik zal jullie mijn Geest geven

Ezechiël (zesde eeuw voor Christus) profeteert over de komst van de Geest. Waar het volk van God telkens weer teleurstelt, houdt God vast aan zijn plan: 'Ik zal ze laten zien dat ik heilig ben' (Ez. 36:23). Met het oog op de volken doet de HEER dat, zijn volk vernieuwen: 'Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is. (...) Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. (...) Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen' (Ez. 36:25-27). Let op: Gó d doet dat allemaal! Zie ook de profetie in Ezechiël 37: 'Ik zal jullie mijn adem geven zodat jullie weer tot leven komen' (Ez. 37:14).

### Jezus de Doper

Later vertelt Johannes de Doper aan het volk Israël dat Jezus met precies dat doel op aarde komt: 'Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest' (Mar. 1:8). Direct

daarna wordt Jezus zelf gedoopt met de Geest. Zo wordt hij: Jezus de Doper (met de Geest). Telkens als er water stroomt gaat het erom dat we weer geloven in de heilige Geest: 'Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft' (Joh. 7:38)

### Eén Geest, één lichaam

Dat klinkt allemaal mee in deze ene uitspraak van Paulus. Net als een lichaam zonder geest dood is, zo is het ook in de kerk als lichaam van Christus een dooie boel als de Geest er niet is. Elke doop herinnert ons aan de aanwezigheid van de Geest: gedoopt in één Geest, van één Geest doordrenkt. Alleen zo kunnen we levend lichaam van Christus zijn. De woorden die Paulus spreekt zijn de waarheid:

**Wij zijn allen gedoopt in één Geest  
en zijn daardoor één lichaam geworden,  
wij zijn allen van één Geest doordrenkt.**

### Doen alsof

Maar wat als je dat nu niet ervaart, als we het samen misschien niet ervaren, dat de Geest in ons woont? Misschien hebben we wel de gedachte: 'Pas een beetje op met de Geest!' Dan kunnen we leren om te 'doen alsof' het waar is wat Gods woord zegt. Dat doen we door deze woorden hardop of in ons hart in geloof uit te spreken. En door eenvoudigweg te leven zoals de Geest dat wil: liefdevol, gericht op eenheid, vergevingsgezind en dienend.



### Bijbelgedeelten

Ezechiël 36:22-28

Ezechiël 37:1-14

Marcus 1:1-11

1 Korintiërs 12:1-13

### Gespreksvragen

1. Wat betekent het voor jou om gedoopt te zijn in (de naam van) de heilige Geest?
2. Zie jij de Geest meer als God-op-de-derde-plaats of zie je hem meer als het hoogtepunt van Gods aanwezigheid onder ons?
3. Zoals een lichaam zonder geest dood is, zo is ook een kerk zonder Geest levenloos. Ben je het daarmee eens?
4. Wat vind je ervan om te 'doen alsof' je gedoopt bent met de Geest ook al ervaar je de Geest niet?
5. Wat vind je het belangrijkste onderdeel van het werk van de Geest in ons midden?

### Websites

[www.josdouma.nl](http://www.josdouma.nl)

[www.levenindekerk.nl](http://www.levenindekerk.nl)

[www.plantagekerkzwolle.nl](http://www.plantagekerkzwolle.nl)



Plantagekerk  
Zwolle