

Als u dan beslist iedere avond iemand moet afranselen...

J. de Graaf vertelt over in zijn boekje *De Bergrede* (blz. 58vv) onderstaand verhaal als een indrukwekkend voorbeeld van wat het betekent om naar de gulden regels, de grondwet van Gods Koninkrijk te handelen. Het gaat over een groep gevangenen tijdens de tweede wereldoorlog in een barak van een Duits concentratiekamp.

"Elke avond kwam een bewaker de barak binnen en iedere avond zocht hij dezelfde man uit om af te ranselen. Iedereen zag dit steeds in machteloze woede aan. Pogingen om hun medegevangene te beschermen, zouden tot geweld tegen allen leiden. De terreur was niet te doorbreken. Een 'gesloten situatie'. Op een avond echter stapte één van de gevangenen op de bewaker af en zei: 'Als u dan beslist iedere avond iemand moet afranselen, neem dan vanavond mij eens voor de variatie'. De bewaker, aanvankelijk in verwarring over dit onverwachte spreken, reageerde: 'Goed, ik zal vanavond jou nemen en niet die ander. En omdat je zo flink bent om jezelf aan te bieden, mag je zelf zeggen, hoeveel slagen ik je geven zal'. Waarop de gevangene antwoordde: 'Dat laat ik graag aan uw geweten over'. 'Ik heb geen geweten', aldus de bewaker. 'Natuurlijk hebt u een geweten', zei de gevangene, 'anders had u mij allang afgeranseld'. Daarna vertrok de bewaker. En hij kwam niet weer terug. Ook niet de volgende avonden. De aardigheid was er voor hem kennelijk af. Iemand had het bestaan om hem ook de linkerwang toe te keren."