

Hij is hier!

(1) God ontmoet Mozes (Exodus 2:23-3:15)

Het moet in de kerk over God gaan. Bij alles wat er speelt en nodig is en wij behoefte aan hebben, kan Hij zomaar op de achtergrond raken. GóD ontmoet ons hier. Ben je nieuwsgierig en verlangend naar Hem? Wil je zijn stem in je leven verstaan? In drie preken gaan we drie Godsontmoetingen mee beleven. Pas in de ontmoeting met God word je helemaal mens.

Mozes

God openbaart zich in ménsenlevens. Mozes is zo'n mens. Opgegroeid in een paleis moet hij na de moord op een Egyptenaar vluchten en is hij veertig jaar schaapherder in de woestijn. Heeft hij God gezocht? Waren het spiritueel arme jaren? In de godsdienstige sfeer van het Egyptische hof en in de omgeving van zijn schoonvader die priester is laat God niets van zich horen of zien.

Een vuur dat niet verteert

Op een dag komt Mozes bij de berg van God. Daar ziet hij een doornstruik in brand staan. Hier, in de natuur, laat God zich zien. Dit verhaal over Mozes is een verhaal over ontwaken voor Gods aanwezigheid en zo door de eeuwen heen een verhaal voor ons allemaal. Zó gaat het in een leven dat afgestemd raakt op God, waarin je je naar God toe wendt (gebed). Deze God is vuur! Vuur is enerzijds fascinerend, aantrekkelijk, verwarmend. Anderzijds is het gevaarlijk, afstand scheppend. Vuur is een mysterie. Dat zegt veel over God. 'Onze God is een verterend vuur' (Heb. 12:29). Maar ook: 'De liefde is een vlamvend vuur, een laaiende vlam' (Hoogl. 8:6). HIJ IS HIER: Heilige Liefde.

Gods stem verstaan

God spreekt Mozes aan, en wij luisteren mee. 'Mozes, Mozes!' God kent zijn naam. We komen bij God als (tevoren) gekenden. Als wij Hem zoeken komt dat omdat Hij ons

allang gevonden heeft. Mozes reageert met: 'Hier ben ik'. God ontmoeten vraagt om aanwezigheid, hier en nu.

- 'Kom niet dichterbij'. In de ontmoeting met God is er altijd afstand en nabijheid tegelijk.

- 'Trek je sandalen uit.' Sandalen waren gemaakt van dierenhuid, dood materiaal. In de Vroege Kerk werd het zo uitgelegd: 'Bevrijd jezelf uit alles wat levenloos is, ontruk je aan de verslaving die banale, afstompende of geestdodende bezigheden met zich meebrengen.' Als je op blote voeten loopt, word je gevoeliger voor wat je aanraakt.

- 'De grond waarop je staat is heilig.' 'Ontdaan van onze sandalen, bevrijd van wat ons tot gevoelloze wezens maakt, gaan we beseffen dat de wereld rondom heilig is. Stilaan ontluikt ons gevoel voor het wonder en kunnen we elk ding en elke persoon weer zien als een sacrament van de goddelijke aanwezigheid.' Dit gaat over bidden als toewending naar God!

- 'Ik ben de God van je vader...'. God stelt zich voor als God die meegaat in concrete mensenlevens en met elk van hen unieke verhalen beleeft. En God zegt ook nog: *Ik heb gezien... Ik heb gehoord... Ik ben afgedaald... Ik ga naar een mooi land brengen...Ik stuur jou... IK ZAL ER ZIJN...*

Biddend leven en hoop verspreiden

Deze Godsontmoeting staat niet los van het leven. Een oproep tot biddend leven, God persoonlijk ontmoeten, wordt wel eens ontkracht door te zeggen: we moeten ook dingen doen. Dat is duidelijk: Mozes krijgt een missie als leider die bevrijdend optreedt in Gods naam. Hij ervaart veel persoonlijke weerstand daartegen. Maar God houdt vol. Het is voor ons een worsteling om ons te laten zenden om hoop te verspreiden. Die worsteling vindt plaats in gebed, in Godsontmoeting (ZIJN gaat vooraf aan DOEN). De tijd die we doorbrengen met 'HIJ IS HIER' is zó belangrijk. Zijn stem horen. Zijn Naam kennen. HIJ IS GOD.

Om te lezen

Exodus 1-4

Om te delen

1. Welke andere Godsontmoetingen in de Bijbel spreken je aan?
2. Waar ontmoet jij God? Waar ontmoet God jou?
3. God is VUUR. Wat betekent dat voor jou?
4. Hoe ziet 'sandalen uittrekken' er in jouw leven uit?
5. Heilige grond - waar vind jij die?
6. Wat leer je van deze Godsontmoeting over biddend leven?
7. Hoe verspreid jij hoop in je dagelijkse leven?

Websites

www.josdouma.nl

www.levenindekerk.nl

www.plantagekerkzwolle.nl



Plantagekerk
Zwolle