

Lord have Mercy - Michael W. Smith

Jesus, I've forgotten
the words that you have spoken.
Promises that burned within my heart
have now grown dim.
With a doubting heart I follow
the paths of earthly wisdom.
Forgive me for my unbelief.
Renew the fire again.

Lord have mercy!
Christ have mercy!
Lord have mercy on me!

I have built an altar,
where I worship things of God.
I have taken journeys,
that have drawn me far from you.
Now I am returning
to your mercies ever flowing.
Pardon my transgressions.
Help me love you again!

Lord have mercy!
Christ have mercy!
Lord have mercy on me!

I have longed to know you
and your tender mercies,
like a river of forgiveness,
ever flowing without end.
I bow my heart before you,
in the goodness of your presence.
Your grace forever shining,
like a beacon in the night!

Lord have mercy!
Christ have mercy!
Lord have mercy on me!

Heer, heb Genade - Michael W. Smith

Jezus, ik ben het vergeten,
de woorden die U hebt gesproken.
Beloften die in mijn hart brandden
zijn nu flauw geworden.
Met een twijfelend hart
volg ik de paden van aardse wijsheid.
Vergeef me voor mijn ongeloof.
Hernieuw het vuur opnieuw!

Heer, ontferm U!
Christus heb medelijden!
Heer heb genade met mij!

Ik heb een altaar gebouwd,
waar ik dingen van God aanbid.
Ik heb reizen gemaakt,
die mij ver van u hebben getrokken.
Nu keer ik terug
naar uw genade die altijd stroomt.
Vergeef mijn overtredingen.
Help me weer van U te houden!

Heer, ontferm U!
Christus heb medelijden!
Heer heb genade met mij!

Ik heb ernaar verlangd U te leren kennen
en uw tedere barmhartigheden,
als een rivier van vergeving,
altijd stromend zonder einde.
Ik buig mijn hart voor U,
in de goedheid van uw aanwezigheid.
Uw genade schijnt voor altijd,
als een baken in de nacht!

Heer, ontferm U!
Christus heb medelijden!
Heer heb genade met mij!