

Leven met God 10 | Ziehier

Hoe kijk jij naar de wereld, naar de mensen om je heen, naar jezelf, naar wat er gebeurt? 'Je ziet wat je wilt zien'. 'Je ziet niet wat je ziet, maar je ziet wat je bent' (onze waarneming hangt niet alleen af van onze zintuigen, maar ook van onze mentale concepten). Bij het tiende eenvoudige woord gaat het erom dat we leren om nieuw te zien: nieuw zicht op (en inzicht in) het leven, mensen, de werkelijkheid, God. Zijn we niet vaak blind? Hoe vaak heb jij gezegd: dat ik dát niet eerder gezien heb!

Zien in seizoenen In elk van de vier geloofsfasen heeft ons zien een eigen karakter. In het lenteseizoen (1 eenvoudig) dualistisch: zwart-wit, goed-fout, winnen-verliezen, gelovig-ongelovig enz. In het zomerseizoen (2 complexiteit) pragmatisch: grijstinten, veelkleurigheid, drietallen en meer-tallen, vele opties. In het herfstseizoen (3 verbijstering) kritisch: sceptisch, zelfkritisch, wantrouwend. In het winterseizoen (4 harmonie) meditatief: het zien dat eerst oordeelde, analyseerde of afbrak, wordt nu stiller, komt op adem en krijgt een meer contemplatief karakter. Het zien wordt aanschouwen en krijgt de kleur van verwondering, verbinding, eenheid, niet-oordelen, niet-weten, openheid.

Ik was blind Het verhaal over de genezing van een blinde wordt verteld om duidelijk te maken dat (goed) zien niet vanzelfsprekend is. Er komen vaker blinden voor in de evangeliën. Lucas 18:35-43: "Wat wilt u dat Ik voor u doe?" De blinde antwoordde: 'Heer, zorg dat ik kan zien.'" Johannes 9:1-41: "Of Hij een zondaar is weet ik niet,' zei hij, 'maar één ding weet ik wel: ik was blind en nu kan ik zien.'" Steeds wordt duidelijk dat Jezus je ogen moet openen voor het koninkrijk: om Gods nieuwe wereld vol leven, licht en liefde te kunnen zien, is de Geest nodig: "Werkelijk, Ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien" (Johannes 3:3). In Marcus 8:22-26 maakt de evangelist ook duidelijk: alleen Jezus kan echt je ogen openen (en zelfs dat gaat niet in één keer goed). In het voorafgaande zegt Jezus: "Begrijpen jullie het dan nog niet, en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? Jullie hebben ogen, maar zien niet?" (Marcus 8:17-18). En in het

vervolg: "En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?' Petrus antwoordde: 'U bent de messias'" (Marcus 8:29). Van blind wordt Petrus ziend. Hij ziet wie Jezus is, hij ziet het koninkrijk van God in de Messias, hij ontdekt grote liefde die onvoorwaardelijk is maar die ook groot lijden met zich meebrengt: "Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden" (Marcus 8:31).

Nieuw zien Het eenvoudige woord 'Ziehier' ('Zie vol verwondering! Kijk zonder oordeel! Heb een open blik!') nodigt ons in ons leven met God uit om anders te kijken naar de mensen om ons heen, naar onszelf, naar de schepping. Alles is vol van Gods glorie, Gods aanwezigheid, vol licht en leven en liefde. We kijken ook anders naar God. We staan ervoor open dat wat we tot nu toe van God hebben gezien onvolmaakte en eenzijdige beelden waren en dat de waarachtige God nog weer veel anders is dan we dachten: een God die verbindt (re-ligie), die Mysterie is, die onuitsprekelijk Licht is - God die groter is dan onze vastliggende geloofsovertuigingen.

Nieuwe schepping De (moeilijke) zinnen uit 2 Korintiërs 5:14-17 zetten ons op het spoor van een nieuw kijken naar Christus en naar mensen. Brian McLaren vertaalt ze zo: "Dus nu ontmoeten we ieder mens op een nieuwe manier: niet langer vanuit een egocentrische denkwijze. Dat was de gebrekkige, egoïstische manier waarop we eens Christus zelf tegenkwamen. Nu we Christus op een nieuwe manier hebben ontmoet, ontmoeten we anderen pas echt: voor allen die in Christus zijn, is de hele schepping nieuw! De oude dingen zijn voorbij. Ziehier! Alles is nieuw geworden!"

Oefeningen

- Doe je ogen dicht op de plek waar je bent. Keer naar binnen. Vraag de Geest om de ogen van je hart te openen en je te bevrijden van (voor)oordelen. Open je ogen, laat je verrassen door wat je ziet en verwonder je.
- Zoek buiten in de natuur of via een YouTube-video iets moois waarvan je denkt 'dat helpt me om te zeggen: Wauw! Verbazingwekkend! Geweldig! Kijk nou eens!'

De Bijbel open

Marcus 8:22-26
2 Korintiërs 5:14-17

Voor een geloofsgesprek

STELLING 1: De meeste mensen zijn blind voor de nieuwe wereld van God.
STELLING 2: Je ziet niet wat je ziet, maar je ziet wat je bent.



1. Herken je wat er gezegd wordt over de verschillende manieren van zien in de vier seizoenen? In welke manier van zien herken je je zelf het meest?
2. Wat valt jou op in de drie genoemde verhalen over blinden die weer kunnen zien?
3. Wat versta jij onder Gods nieuwe wereld? En onder 'nieuwe schepping'?
4. Herken je bij jezelf dat je vaak oordelen kijkt naar andere mensen en ook naar jezelf? Hoe zou dat anders kunnen worden?
5. Ben jij in de loop van je leven ook anders naar God gaan kijken?
6. Waarover ben jij verwonderd?