



ONDERWIJSAVOND

De verborgen boodschap van Jezus 3

Jos Douma

Programma

1. Vragen
2. Vrede: mystiek en politiek
3. Samenvattend



Vraag

Naarmate we verder kwamen in de cursus kreeg ik meer moeite met het woord verborgen. Na zijn dood en opstanding, nadat de bijbel ons is nagelaten is, de boodschap van Jezus toch heel duidelijk geworden? Volg mij, wees even geduldig, rechtvaardig, liefdevol, enz als Ik?



Vraag

Weet u wel zeker dat de crisis-is-nu-demonstratie een vredesdemonstratie is?



Vraag

Tegen de achtergrond van de situatie in Israël en Gaza: hoe kunnen we in de huidige tijd van polarisatie en haat reageren zoals in de Bergrede staat: als vreedestichters en barmhartig?



Vraag



Zo gaaf dat ik nu deze nieuwe woorden heb mogen leren gebruiken: niet eerst zonde, en dan naar verlossing en dankbaarheid. Maar: 'Koninkrijk en kom tot inkeer!' Jammer dat jij die woorden verandert in koninkrijk en bekering... tot inkeer komen is een mooi voortdurend proces, mooie woorden van Jezus!

Vraag

"Gods heil komt tot ons als roeping, en in die roeping worden wij uitgenodigd om ons te laten redden." Is het hetzelfde als: Gods heil komt tot ons in Jezus en Jezus roept ons om ons te laten redden? Ik vind het een raadselachtige zin om op te kauwen.



Vraag

Het is dus: niet beginnen met zonde en genade, maar Koninkrijk en tot inkeer komen. Hoe past de leer van Paulus in dit verhaal? Paulus heeft het niet zozeer over het Koninkrijk, maar wel over zonde en genade.



Vraag



Soms lijkt het of ik Christus juist meer zie, meer zie van Zijn Koninkrijk, bij mensen die zich niet gelovig/christen noemen! Dat verwart mij en tegelijk vind ik het ook erg mooi juist... dat onverwachte... het Koninkrijk ontdekken waar je het het minste had verwacht te vinden!

Vraag

"Bekeer je" klinkt en hoort als opdracht. Wat is nou de wisselwerking tussen dat gebiedende, de opdracht, en genade?



Vraag

Hoe zou je 'wedergeboorte' kunnen zien in het licht van het Koninkrijk van God? Is het het moment van de beslissing om Christus te gaan volgen: 'de nieuwe geboorte'?



Vraag

**Zoek het koninkrijk van God. HOE?
Ik heb niet het gevoel dat mij dit
lukt.**



Vraag

In het rijtje van de 7 wegwijzers mis ik het woord 'geweldloosheid' naar anderen maar ook naar jezelf. Wat mij betreft mag daar waar het woord 'mensen' staat uitgebreid worden met alle levende wezens dus ook de dieren en de planten want veel van de gebroken wereld komt tot stand door milieuverstoringen.



Vrede: mystiek en politiek



- Intimiteit en solidariteit
- Contemplatie en actie
- Naar binnen en naar buiten
- Spiritualiteit en activisme
- Binnenwereld en buitenwereld
- Innerlijke vrede en
maatschappelijke vrede
- Innerlijkheid en engagement

Samenvattend

Als we het evangelie vandaag willen verwoorden en vertolken, kunnen we dat beter niet langer doen in termen van zonde-en-genade maar in termen van koninkrijk-en-bekering.



Samenvattend

De basis hiervoor is de fundamentele uitspraak van Jezus in Marcus 1:15: “De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws.”



Samenvattend

De Bergrede van Jezus is de meest krachtige en praktische uitwerking van deze boodschap van koninkrijken-bekering (of: basileia-en-metanoia).



Samenvattend

In de acht gelukkigprijzingen klopt het hart van de boodschap van Jezus voor het leven van een christen: hier komen basileia en metanoia helemaal bij elkaar.



Samenvattend

Het koninkrijk van God is een vredesbeweging van mensen.



Einde

